

OPINIE THORAJODEN OVER DE OORLOG ISRAËL-PALESTINA.

Juli 2014, Thorajoden



De zionisten zijn in een spiraal van geweld gekomen, die begonnen is toen de zionisten in het Heilig Land een Joodse Staat hebben gesticht op een plaats waar reeds andere mensen leefden. Daardoor overtraden ze de Torah.

De Palestijnen hebben een sterk argument en zouden hun recht op hun thuisland kunnen herwinnen, als ze de cirkel van geweld zouden stoppen. Zolang er geweld gebruikt wordt aan beide zijden, is de aandacht van de wereld afgeleid van het eigenlijk probleem. De Palestijnen zouden zich moeten focussen op het vragen van gelijke rechten in de Staat Israël.

De Israëlische aanvallen zullen niets oplossen, maar juist de haat aan beide zijden doen toenemen. Zeker aangezien de Thora ons verbiedt een eigen Staat te hebben en de zionisten tegen de Thora rebelleren en zichzelf dieper ingraven.

We moeten bidden voor het onmiddellijke stopzetten van het conflict, zodat er geen levens meer verloren gaan. En we moeten de Joden ervan overtuigen dat leven met het zwaard geen oplossing is. De Joodse Staat, die oorspronkelijk werd uitgeroepen als een veilige haven voor de Joden, is vandaag geworden tot de gevaarlijkste plaats voor de Joden. De Joden moeten vergiffenis vragen en opnieuw de Thoraleer volgen.